

Till: Kommunalråden
Oppositionsråden
Kommunchefen
Planchefen
Planeringschefen
Personalchefen

Har kommunledningen och kommunalråden förstått sina roller och konsekvenserna av sitt agerande?

Flera av de plan- och byggprojekt som just nu pågår i Hudiksvalls kommun kommer att innebära stora konsekvenser för kommunen, dess företag och för invånarna. För att stadsplanering och förändringsarbeten enligt plan- och bygglagen ska fungera bra behöver projekten vara väl förankrade hos politiker, tjänstemän och kommunens invånare. Politiker lägger upp färdriktningen och tar besluten men överlåter detaljfrågorna i de enskilda ärendena med förtroende till tjänstemännen. Av egen erfarenhet upplever jag att Hudiksvalls ledande politiker inte tycks ha något förtroende för sina tjänstemän. Hur löser man detta?

Det tycks vara så att ledande politiker vid ett eller flera tillfällen lovat och uppmuntrar exploatörer att få bygga på ett visst sätt eller att detaljplaner ska utformas på ett specifikt sätt. Man gör dessutom upp med exploatörer om tidsramar som är orimliga. Tjänstemännens möjlighet att upprätta planhandlingar, bearbeta material och inkomna synpunkter samt göra behövliga förändringar är starkt begränsad eftersom man från politikernas sida i brådskan trycker in extra byggnadsnämnder och kommunstyrelsemöten bara för att det ska gå rasande fort. Jag får uppfattningen att Plan- och bygglovskontoret uppfattas som en besvärlig bromskloss som sinkar projekt och vissa politikers viljeyttringar. Hur kan det komma sig att den förvaltning och de personer som har de faktiska kunskaperna och erfarenheterna inte kontaktas? Det är lätt att sedan skylla på Plan- och bygglovskontoret när saker inte går som man vill förstås!

Det är ytters beklämmande att man i en artikel i tidningen Hälsing Allehanda (30 januari) från kommunalrådets sida framhåller att det är brister hos Plan- och bygglovskontoret som ligger bakom att byggnationer av bostäder inte påbörjas. Tvärsom anser jag att vi gått och väl har resurser att genomföra behövliga plan- och byggprojekt. Normalt brukar planhandläggare i en kommun handlägga 5-6 lagakraftvunna detaljplaner per år, vilket stämmer med mina erfarenheter. Under mina fyra år i Hudiksvall har jag handlagt motsvarande fyra stycken på fyra år! Det är enligt min mening INTE Plan- och bygglovskontoret som ligger bakom att "ingeting" händer. Det är snarare avsaknaden av tydliga visioner och en till synes ovilja hos politikerna att samlas kring viktiga beslut som bromsar utvecklingen. Kattvikskajen är ett tydligt exempel på detta.

Kommunalråd och ledande politiker i Hudiksvall har vid ett flertal tillfällen styrt eller försökt styra enskilda tjänstemän i sin tjänsteutövning på ett otillbörligt sätt. Än värre är att jag själv vid ett tillfälle

fått erfara att ett av "mina" ärenden som presenterats och godkänts av byggnadsnämnden ändrats på vägen till KS av ett kommunalråd. Detta är rättsvidrigt och oacceptabelt.

Att arbeta som planingenjör innebär bl.a. att allmänna intressen ska vägas mot enskildas, vilket ofta är en svår balansgång. Hur kan då ett kommunalråd tillåtas närvara i ett möte av rutinkaraktär, mellan tjänstemän och en exploatör, samtidigt som denne politiker tydligt förspråkar den enskilde exploatörens intressen? Hur ska en tjänsteman kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på ett objektivt och bra sätt under sådana förhållanden (påtryckningar)?

Vidare har jag bl.a. fått utstå ett otrevligt påhopp från ett kommunalråd i en av kommunens korridorer, bara för att jag utifrån min utbildning, profession, yrkeserfarenheter och med lagstiftningen i ryggen har bildat mig en klar bild för hur samhället bör utvecklas på ett hållbart sätt. Jag har för övrigt aldrig fått möjlighet att besvara dessa beskyllningar. Ska jag behöva acceptera detta?

Vissa kommunalråd/politiker har uppenbarligen tagit en exploatörs ställning i ett ärende, detta utan att ha hela problemställningen framför sig och utan att ta till sig vare sig kunskaper och erfarenheter från svensk expertis eller synpunkter från tjänstemännen. Tror man verkligen att detta är ett hållbart och långsiktigt sätt att jobba på?

I samma ärende skickar en ledande politiker in ett skriftligt yttrande som denne senare ska besluta om! Är man då objektiv och tar in all information, både för och emot?

Ingen av de styrande politikerna i Hudiksvall har vid något tillfälle varit intresserad av att ta del av Plan- och bygglovskontorets tjänstemäns syn på hur Hudiksvall bör utvecklas och motiven till detta. Ändå har dessa politiker tydligt bestämt sig för vad som är bäst för staden och kommunen. Att ett visst kommunalråd dessutom öppet deklarerat att vissa behövliga utredningar i samma högst aktuella ärende inte behöver göras är för mig rent skrämmande. Är man inte ens villig att få upp alla kort på bordet innan beslut tas har jag som stadsplanerare ingenting här att göra. Under de 15 år jag arbetat med stadsplanering i flertalet kommuner har jag aldrig upplevt något liknande.

En viktig fråga är om man från kommunledningens sida är mottaglig för denna kritik och ser att någonting måste göras. I annat fall kommer Hudiksvalls kommun inte få några kvalificerade anställda som är villiga att lägga ner tid, arbete, engagemang och som är villig att stanna. Ingen planerare eller arkitekt accepterar att arbeta under de förhållanden som nu råder i denna kommun.

Inte konstigt att man som tjänsteman kastar in handuken!



/ Jonas Olsson

planingenjör (t.o.m. 7 maj 2013)